

# WAT JE DRAAGT

Michiel de Zeeuw/Mar van der Veer

Mijn al - ler - eer - ste hui - len bracht  
Nog on - be - kend de ar - men waar -  
Ik groei en meen te we - ten dat  
Door druk word ik een we - zen, suc -  
Toch zijn er die nog le - ven, zij  
Mij komt als licht te bin - nen: Gods

3  
vreug - de. Zo ge - laagd is le - ven, als een  
in ik rust, je waagt ver - trou - wen, het er -  
'heb - ben' zo ge - slaagd, zo ze - ker voelt. Ver -  
ces - vol op - ge - jaagd. Men moet jou kun - nen  
ho - ren wie er vraagt om steun en tijd te  
lief - de is ge - waagd. Zijn steeds op - nieuw be -

6  
schui - len in wat je draagt.  
bar - men van wie jou draagt.  
ge - ten is wat je draagt.  
le - zen in wat je draagt.  
ge - ven in wat je draagt.  
gin - nen is wat je draagt.

*laatste maal as wordt a*

30 april 2023